

# vrijdag de 13de

## De schrik van hun leven!

Op vrijdag de 13<sup>de</sup> om 13:13 en 13 seconden, toen er een vliegtuig over 13 landen was geblogen, kwam er een gat in dat vliegtuig. 13 mensen overleefden het niet, 13 bagagekoffers gingen verloren. Er was zo een enorm lawaai dat niemand elkaar verstond. Sindsdien gaan er op vrijdag de 13<sup>de</sup> geen mensen meer op vliegvakantie!



Door Pieter Dugardyn 5c



Vampire house



Ik kwam thuis, het bliksemde  en het was volle maan. Er was niemand thuis. Een uur later riep mama mij om te komen eten. Het was soep, bloedsoep



 .Ze lachte naar mij en wat zag ik... twee vlijmscherpe hoektanden! Ik gilte **AAAAHHH** ! Ik rende naar mijn kamer om mijn bed in te gaan maar... er lag een dode man in mijn bed. Bloed overal! Het ..het...het was papa. Ineens stond hij recht en wou me bijten. Mama kwam naar boven en zo was ik omsingeld door vampieren. Ze sprongen op mij. Ik was gebeten!!!!

Door Jasper Merckx 5c

Een reden waarom vrijdag de 13<sup>de</sup> een ongeluksdag is...

Op vrijdag de 13<sup>de</sup> 20 jaar geleden toen mijn opa appels aan het plukken was...Het ongeluk begon al vroeg,mijn opa ging naar de schuur en viel over het gootje.Hij had een schaafwonde.Hij ging naar de appelboom en zette de ladder tegen de boom. De appels vielen uit de boom.Hij kon er nog net eentje plukken voor ze op de ladder vielen en de ladder zelf viel. Opa viel en belandde in coma.Dat is én reden waarom vrijdag de 13<sup>de</sup> een ongeluksdag is.



door Baue Franco 5c

# vrijdag de 13de